

VADUM SOGNS KIRKEBLAD

september - december 2017



SÅ ER NOK NOK!

Hvor er dagligdagen fyldt med præstationer og dokumentationer. Hvornår når jeg det, jeg bør nå? Ja hvornår er nok nok? Hvornår kan jeg tillade mig at slappe af og hvile i en tilfredshed med mig selv og mit liv?

I år – den 31. oktober - er det 500 år siden, Martin Luther slog sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg. Disse teser var udtryk for hans tanker om det gode liv. De var et opgør med Den katolske Kirkes forvaltning og forståelse af kristendommen.

Tidligere havde Luther kæmpet en livskamp om at blive god nok, så Gud kunne li ham. Luther følte, han skulle vise og bevise sit værd over for sin skaber og Gud.

Med teserne kom en hel ny forståelse af kristendommen. En forståelse vi i dag danner kirke på – Den evangelisk lutherske Folkekirke.

Teserne var med til at markere Reformationen.

Hovedtanken i Reformationen er, at Gud retfærdiggør af tro. Frelsen og Guds accept skyldes ikke noget i os selv – det beror udelukkende på Guds nærvær og kærlighed – Guds nåde.

NOK er NOK i forholdet til Gud. Vi skal ikke vise eller bevise.

I stedet kan vi bruge vores livsenergi i forholdet til vore nærmeste, vore medmennesker.

Luther gav flg. anvisning – "Gud har ikke noget at bruge dine gode gerninger til. Det har din fattige næste derimod".

Det kan være svært ikke at skulle præstere. Det kan være svært at leve på den sandhed, at nu er nok nok! Det giver dog en fantastisk frihed i et liv med mange bindinger.

Over for Gud har vi i dåben fået Guds nåde og kærlighed, der bærer os i alle livets forhold.

At leve er at tage imod Guds nærvær og kærlighed, som den viste sig og viser sig i Jesus Kristus. Den frihed må være vores livsredning hver dag i resten af vores liv.

Jens Chr. Meldgaard





De private dagplejere på besøg i kirken



Knud og Ejner spiller til fællesspisningen.



Den skaldede pædagog har sunget og spillet både for dagplejebørnene og børnehaverne.



Konfirmanderne opførte hele påskeberetningen



Der blev i foråret gravet og brudt ned omkring kirken.

FRA PRÆSTEN

Efter en dejlig sommerperiode med ferie er hverdagen igen vendt tilbage.

Med hverdagen er der også mange gode arbejdsopgaver for mig, der er begyndt.

Først og fremmest tænker jeg på konfirmanderne.

Det er så dejligt med unge mennesker, der har mod på livet og som også tør stille spørgsmål til værdier og forhold.

Konfirmanderne

For at blive konfirmeret skal de unge mennesker hver være med til en gudstjeneste 10 gange. Herudover skal de deltage i forskellige andre arrangementer. Det gælder feks "pilgrimsvandringen" lørdag den 7. oktober, et rollespil med andre konfirmander torsdag den 5.

oktober ved Sulsted Kirke.

Konfirmanderne skal vænne sig til at være i kirkerummet i forbindelse

med en gudstjeneste. Jeg beder derfor om at man som erfaren kirkegænger også vil være med til at vise, hvordan man gebærder sig.

Jeg opfordrer også til, at man snakker med konfirmanderne gerne både før og efter gudstjenesten.

Sorggruppe

Også her i efteråret vil Lisbeth Weidinger og jeg tilbyde en sorggruppe. At miste er meget svært. En naturlig reaktion er at sørge. Sorg er ikke en sygdom, men en naturlig

tilstand efter at have mistet en af sine kære.

I sorggruppen hjælper vi hinanden med at tale om det, der er svært.

Vi mødes 8 gange i sorggruppen tirsdage fra kl. 10.30 – 13.

Du kan henvende dig til undertegnede.

En kort pilgrimsvandring

Lørdag den 7. oktober kl. 10.30 er alle i sognet velkommen til at være med på en kortere pilgrimsvandring.

Vi begynder ved Sognegården. Her fra går vi langs banestien til Kirken, hvor der er en kort gudstjeneste.

Vi fortsætter langs banestien til Nørresundby Vandskicenter. Her venter der en god madpakke.

Efter en tid her vandrer vi tilbage.

Forventet hjemkomst omkring kl. 14.

Tilmelding senest fredag den 29. september til mig.

Frivillige

Det er så imponerende, så mange der på frivillig vis hjælper med mange forskelligartede opgaver.

Lige nu har vi 45 personer på frivilliglisten.

MEN vi har stadig brug for flere frivillige.

Der er brug for en mere til at hjælpe, når vi har gudstjeneste på Solvang, flere personer, der vil besøge andre i sognet, der ikke så nemt har det med at komme hjemmefra.

Jeg kunne også ønske mig personer, der 1 – 2 gange om året vil lave kaffe i Graverbygningen, så vi engang imellem kunne nyde en kop kaffe efter gudstjenesten og lige få talt sammen.

Har du lyst til at hjælpe til med et eller andet, kan du henvende dig til undertegnede.

Lørdagsdåb

Alle med tilknytning til sognet kan holde barnedåb på en lørdag. Det er dog ønskeligt, at disse dåb samler sig på bestemte lørdage. Her i efteråret er det muligt på flg. datoer – den 23. september, 28. oktober, 25. november kl. 11. Andre lørdage kan også være mulige.

Jens Chr. Meldgaard

Tlf 98 27 10 68 – jcme@km.dk



En fuldendt og dejlig dag !

Som noget nyt havde menighedsrådets medlemmer, lørdag den 29. april 2017 arrangeret en heldagstur til Gl. Estrup og Pinsekirken i Randers.

Lad det være sagt straks, det var en kæmpe succes, der fortjener den allerstørste ros og anerkendelse.

Turen startede kl. 10 fra Sognegården med 55 deltagere, der i højt humør steg ombord i en dejlig bus fra Jørns Busser. Efter Jens Christian havde budt velkommen ombord, sang vi en morgensang. Derefter blev vi trakteret med kaffe, frisksmurte rundstykker og "en lille opkvikker", alt mens vi kørte ned gennem Jylland med de smukke og vekslende landskaber - grønne marker, flotte lyse bøgeskove, og de så småt begyndende blomstrende rapsmarker. Et helsende skue for såvel øje som sind.

Omkring middagstid spiste vi frokost i Stalden. Vi sad ved 8 mands borde, og så var der "høflig ta'selv bord" med maineret sild - varm leverpostej, varme rødspættefilter og forskellige slags afskåret pålæg. Hertil selvfølgelig meget lækkert brød, som sandsynligvis er bagt på stedet.

Alle sad rigtig og hyggede sig og fik talt meget om alt det, de på den korte tid havde set og oplevet. Mætte og måske også lidt trætte steg

vi ombord i bussen og satte kursen mod Randers. Vi havde dog både kræfter og lyst til at synge en sang undervejs.

Vel ankommet til Pinsekirken i Randers blev vi hjertelig modtaget af en repræsentant fra kirken, der orienterede om indretningen af de flotte kirkelokaler. Bygningen havde oprindeligt været en fabriks/lagerbygning, men med stor energi og masse af frivilligt arbejdskraft, havde man fået det indrettet på en sådan måde, at det nu fremstod som nogle flotte lokaler. Vi fik fortalt om Pinsekirkens arbejde såvel i ind- som udland. Man må beundre det kæmpe arbejde, de udfører, altsammen på frivillig og ulønnede vilkår.

Herefter fik vi forevist kirkesalen, den var holdt i lyse og venlige farver med en stor åben scene, hvor der fandtes forskellige musikinstrumenter. Som dekoration var der opstillet flere store afgrenede birkestammer. Det virkede så flot og lyste vældigt op. På forespørgsel

blev det oplyst, at stammerne kun var opsat i dekorationsøjemed.

Fyldt med endnu flere indtryk satte vi os i bussen og begav os nordpå, med kræfter til endnu en sang. Kl. 17.30 var vi tilbage i Vadum, men dagen var ikke forbi endnu. Nej -nej her ventede os en dejlig varm og lækker gulerodssuppe med kødboller i Sognegården.

Således sluttede en fuldendt og dejlig dag. Jeg er sikker på, at alle deltagere er enige med mig om, at denne dag ikke kunne have været bedre. Vi er derfor MARIANNE - KAREN og JENS CHRISTIAN en kæmpe tak skyldig for det store arbejde, de har lagt i dette arrangement til glæde for deltagerne, og forhåbentlig også for dem selv.

TUSINDE TAK.

Ejner Pedersen



ARRANGEMENTER OG GUDSTJENESTER

SEPTEMBER

Torsdag den 7. kl. 19.30
Salmeaften i Vadum Kirke.

Fredag den 8. kl. 10.00
Sognekaffe.

Fredag den 8. kl. 16.00
Stillegudstjeneste. Pilgrimsvandring.

Søndag den 10. kl. 10.00
Høstgudstjeneste.
Med efterfølgende frokost i
Sognegården.
Tilmelding – se Vadumbladet

Onsdag den 13. kl. 18.30
Menighedsrådsmøde.

Søndag den 17. kl. 9.00
Gudstjeneste v. Karin Kristensen

Mandag den 18. kl. 10.00
Babysalmesang.

Tirsdag den 19. kl. 10.30 - 13.00
Sorggruppen.

Tirsdag den 19. kl. 18.00
Fællesspisning.

Torsdag den 21. kl. 9.30 - 11.00
Legestue
kl. 17.30 Familiegudstjeneste med
efterfølgende spisning.

Fredag den 22. kl. 10.00
Sognekaffe.

Søndag den 24. kl. 10.00
Gudstjeneste - Konfirmander med
forældre/familie deltager.
Bandet Falsh Back medvirker

Mandag den 25. kl. 10.00
Babysalmesang.

Tirsdag den 26. kl. 10.30 - 13.00
Sorggruppen.

Tirsdag den 26. kl. 19.00
Sognemøde.
Menighedsrådet fortæller om sit
arbejde og kommende planer.
Helle og Bo lærer os nye sange og
salmer.

Fredag den 29. kl. 14.00
Gudstjeneste på Solvang

OKTOBER

Søndag den 1. kl. 9.00
Gudstjeneste v. Lise Therkildsen.

Mandag den 2. kl. 10.00
Babysalmesang.

Fredag den 6. kl. 10.00
Sognekaffe.

Lørdag den 7. kl. 10.30
Pilgrimsvandring.
Vi går fra Sognegården langs
banestien til Nørresundby
vandskicenter.

Tirsdag den 10. kl. 19.00
Sogneaften - Matador og
Kristendommen.
V. Ronald Risvig
Det koster 30 kr at være med



Onsdag den 11. kl. 18.30
Menighedsrådsmøde.

Torsdag den 12. kl. 9.30
Kirkemusikalsk legestue.

Søndag den 15. kl. 9.00
Gudstjeneste v. Karin Kristensen

Mandag den 16. kl. 10.00
Babysalmesang.

Fredag den 20. kl. 10.00
Sognekaffe.

Søndag den 22. kl. 10.00
Gudstjeneste.

Tirsdag den 24. kl. 10.30 - 13.00
Sorggruppen.

Onsdag den 25. kl. 19.30
Salmeangften i Biersted Kirke.

ARRANGEMENTER OG GUDSTJENESTER

Torsdag den 26. kl. 9.30 - 11.00
Legestue.

Fredag den 27. kl. 14.00
Gudstjeneste på Solvang.

Søndag den 29. kl. 10.00
Gudstjeneste
Koret og babysalmesang medvirker.

Tirsdag den 31. kl. 19.00
Filmaften - Martin Luther.

NOVEMBER

Fredag den 3. kl. 10.00
Sognekaffe.
kl. 17.00 Fredagsfamilien.

Søndag den 5. kl. 10.00
Gudstjeneste - Alle Helgen.
Vadumkoret synger motet.

Tirsdag den 7. kl. 10.30 - 13.00
Sorggruppen.

Onsdag den 8. kl. 18.30
Menighedsrådsmøde.

Torsdag den 9. kl. 9.30 - 15.30
Højskoledag.

Søndag den 12. kl. 9.00
Gudstjeneste v. Lise Therkildsen.

Fredag den 17. kl. 10.00
Sognekaffe.

Søndag den 19. kl. 10.15
Reformationsgudstjeneste -
holdes i Gjølv Kirke.

Onsdag den 22. kl. 18.00
Fællesspisning.

Torsdag den 23. kl. 9.30 - 11.00
Kirkemusikalsk legestue.

Torsdag den 23. kl. 19.00
Stillegudstjeneste.

Fredag den 24. kl. 14.00
Gudstjeneste på Solvang.

Søndag den 26. kl. 10.00
Gudstjeneste.
Chr. Svendsen medvirker med
guitarmusik.

Tirsdag den 28. kl. 10.30 - 13.00
Sorggruppen.

Torsdag den 30. kl. 9.30 - 11.00
Kirkemusikalsk legestue.

DECEMBER

Fredag den 1. kl. 10.00
Sognekaffe.
kl. 17.00 Fredagsfamilien.

Søndag den 3. kl. 19.00
Gospelgudstjeneste.
Vadum koret medvirker.

Tirsdag den 5. kl. 10.30 - 13.00
Sorggruppen.

Arrangementer i foråret 2018

tirsdag den 23. januar kl. 19 –
sogneaften
Henrik Røde Jensen
"Når livet bliver for FEDT!"

Torsdag den 15. marts kl. 10 –
Sogneaften
Med Henning Bender "Den
oversøiske undvandring fra
Vadum og Danmark 1840 – 1920"

Torsdag den 19. april kl. 9.30 –
15.30 –
Højskoledag



HVORFOR NU DET? - og så et nyt kirkedige!

Ja Kirkens område lignede en byggeplads, da kirkediget blev væltet og der blev gravet ud til en ny P-plads.

Mange undrede sig og syntes, det var voldsomt.

Nu er forholdene ved at være bygget op igen.

Heldigvis hører vi rigtig mange dejlige bemærkninger om, at det ser rigtig flot ud nu.

Det gamle kirkedige var ved at vælte et par steder. Gennem årene er der brugt penge på

Renovering, som ville fortsætte i fremtiden.

For flere år siden besluttede menighedsrådet derfor at arbejde på en løsning, hvor der kom et nyt kirkedige.

De gamle sten kunne ikke bruges, da de var muret op. Dog er de blevet knust og brugt i underlaget ved den nye P-plads.

Det er mange penge at bruge – godt en million kroner – på et kirkedige. Men det er langtidsholdbart.

Arbejdet med kirkediget bliver udført af firmaet Willy Jørgensen og Søn fra Lind ved Herning.

Thomas, der ejer firmaet nu, har sammen med sin far Willy og medarbejderne Nicklas og Mikael udført arbejdet.

Om arbejdet fortæller Willy Jørgensen: Man skal kunne se

mulighederne i stenene for at vide, hvilke sten, der skal vælges, og hvor de skal placeres.

Der er en vekselvirkning med store sten og to mindre sten ved siden af.

Der må ikke bruges flækkede sten og fra gammel tid, sagde man, at der ikke måtte være så meget hulrum mellem stenene, så en ølflaske kunne sidde der.

Kirkediget bliver nogle steder med stendige på begge sider.

Ander steder bliver der kun sten på den udvendige side. Ind mod kirkegården skal der være en afrunding med jord, hvor der skal være langsomt voksende græs, der også skal være ovenpå diget.

At lave et kirkedige er et håndlag, der skal læres gennem mange år. Willy Jørgensen siger, han er glad for at sønnen også kan varetage en sådan opgave, og at de to andre unge medarbejdere går op i deres arbejde og har fornemmelsen for sten.

Menighedsrådet glæder sig til, at både kirkedige og P-pladsen kan være med til at gøre omgivelserne omkring Kirken for gode og smukke.

Jens Chr. Meldgaard



FLUEN PÅ VÆGGEN



Her sidder jeg så og nyder stemningen i Sognegården, alt imens jeg arbejder. Huset emmer af den gode stemning. Jeg fornemmer, at alle, som kommer her i Sognegården, ung som gammel, har den samme glædens forventning for det, der nu skal ske. Man kan mærke genkendelsens glæde ved de vante rum og mennesker. Huset bærer tydeligt præg af, at Jens Christian har åbnet Sognegårdens døre for dem, der har lyst til at bruge huset. Her er sjældent stille!

Der er dage med småbørns pludren, dage med sang og musik, dage med senior gymnastik og socialt samvær og dage med sognekaffe, hvor alle, der har lyst, kan deltage. Der er aftener med foredrag, filmaften og fællesspisning. Ja Sognegården er virkelig et sted hvor folk mødes, et sted der skaber fællesskab, et sted der er rart at være.

Helle Hollensen
Praktikant, præstesekretær

Legestue for 2 – 3 årige

Flg. torsdage kl. 9.30 – 11 er der flg. tilbud
den 21.9 -
legestue
den 12.10 –
kirkemusikalsk legestue
den 26.10 – legestue
den 23.11 –
kirkemusikalsk legestue
den 30.11 –
kirkemusikalsk legestue

Lørdagsdåb

Lørdagsdåb er mulig flg. datoer
23. september, 28. oktober, 25.
november.
Andre lørdage kan også komme på tale.

Om forelskelse siger
Jeanette på 9 år.:
Når man er forelsket, er det, som
om man har et hjerte i hovedet."

Og Lasse på 8 siger:
Når man elsker hinanden,
brænder det i én."

FÆLLESSPISNING I SOGNEGÅRDEN KL. 18

Tirsdag den 19. september
Torsdag den 26. oktober
Onsdag den 22. november
Tirsdag den 12. december
Bindenden tilmelding til Birgith
Donskov tlf. 23 43 92 85 eller
Jytte Frederiksen tlf. 98 27 22 04

Trine på 7 år er helt sikkert forelsket. Hun siger:
" Man kan mærke, når man er forelsket, for så står man bare og kigger på ham hele tiden, og så hører man slet ikke efter, hvad de voksne siger."

Mikala på 8 år siger:"
Når man er forelsket,
er det ligesom man har fødselsdag i maven.

Privat legestue

Hver onsdag kl. 10 - 12 er der legestue i Sognegården, Ellehammersvej 61.
Nærmere oplysninger:
Nina Kristensen tlf. 51 92 60 20

FDF Vadum

Kernen i FDF er fællesskabet, både for børn og voksne. Det at lege, hygge, grine og tale sammen, og at blive mødt med respekt uanset baggrund, alder eller evner. Vi tror på potentialiet i hvert enkelt menneske, og det præger den måde, vi er sammen på.



Vadum FDF åbner op for endnu en sæson med start mandag d. 14/8

Tumling klasse er for dem der går i 1-2 klasse

Pilte klasse er for dem der går i 3-4 klasse

Væbnere klasse er for dem der går i 5-6 klasse



Mødetid for alle klasser er mandage kl. 18.00 - 19.30

Kontakt via vores facebookside "fdf Vadum" eller Rasmus Christensen tlf 28 40 12 13 efter kl. 16 på hverdage

KIRKELIGE HANDLINGER

Døbte

11. marts Karla Hedermann Pedersen
19. marts Jeff Steven Kristensen Nielsen
25. marts Sofie Overby Lage
8. april Niels Meldgaard Pindstrup
9. april Klara Vilsen Kragholm
16. april Martha Brejner Pelle
22. april Sofie Hedermann Nielsen og Julie Hedermann Nielsen
4. juni Karoline Hasselager Christensen og Stine Langgaard Larsen
17. juni Aya Wedel Buus
1. juli Theo Leegaard Knudsen
16. juli
Nicoline Dørup Bragenholt Sørensen
13. august Mynthe Kristensen Godballe
19. august
Ellinor Rude Nellemann Andersen

Viede

4. juni Kirstine og Kim Hasselager Christensen
10. juni Charlotte og Anders Lars Frederiksen
24. juni Hanne Kjær og Flemming Kjeldgaard Houmann
1. juli Sarah Palle Leegaard og Lars Knudsen
22. juli Marthe Karoline Wessel og Bo Wulff Westergaard
12. august Tina og Dennis Langgaard Larsen og Natha`lie de Acevedo Correà og Simon Larsen
26. august Tina Bech Rathleff og Kim Skøtt Møller

Døde – begravede - bisatte

15. marts Emil Hartmann Pedersen
18. marts Georg Frederiksen
22. marts Jytte Jensen
24. april Signe Bodil Søvang Gyris Chrstiansen
26. maj Verner Vall Jensen
7. juni Anna Hansine Overgaard
8. juni Knud Christian Pedersen
21. juni Hanne Thøgersen
11. juli Carsten Nielsen
4. august Marinus Lange Pedersen
6. august Ebba Hansen

Personregistrering og kirkelige handlinger

Fødselsanmeldelse: Hvis en jordemoder bistår ved fødslen, foretager hun fødselsanmeldelsen. Hvis barnet er født uden en jordemoders medvirken, skal forældrene selv sørge for fødselsanmeldelsen og det skal ske – senest 14 dage efter fødslen – via www.borger.dk

Faderskab: Hvis forældrene ønsker fælles forældremyndighed, men ikke er gift, skal der indgives en Omsorgs- og Ansvarserklæring. Dette gøres via www.borger.dk og skal ske senest 14 dage efter fødslen. Overskrides fristen indleder Statsforvaltningen en faderskabssag (se www.statsforvaltningen.dk)

Dåb: Dato aftales med sognepræsten. Derefter aftales et møde om dåben, navn, faddere m.m

Navngivning: Skal barnet ikke døbes, eller skal det navngives før dåb, sker navngivningen via www.borger.dk Barnet skal navngives inden det fylder 6 måneder.

Bryllup: Dato for bryllup aftales med sognepræsten. På kommunens vielseskontor skal man have udstedt en prøvelsesattest, som afleveres sammen med dåbsattester og evt andre papirer til kirkekontoret.

Dødsfald: Anmeldes senest 2 hverdage efter dødsfaldet. Blanket til dødsanmeldelsen findes på www.personregistrering.dk Bedemanden er normalt behjælpelig med udfyldelse af denne. Sammen med anmeldelsen afleveres lægens dødsattest, afdødes dåbs- eller navneattest og evt vielsesattest.

Begravelse og bisættelse: Tidspunkt aftales med sognepræsten. Inden begravelsen eller bisættelsen mødes sognepræsten med de pårørende til en samtale om begravelsen eller bisættelsen.

Navneændring: Blanketter og vejledning vedr. navneændring findes på www.personregistrering.dk Oversigt over godkendte

navne m.v findes på www.familiestyrelsen.dk Originale dåbsattester eller navneattester samt kopi af evt vielsesattest vedlægges - det koster fra 1. 1. 2017 480 kr at få foretaget navneændringer, når det ikke sker i forbindelse med bryllup.

Kirkegården: Henvendelse vedr. anlæg og vedligeholdelse af gravsted skal ske til kirkegårdskontoret, Brorholtvej 15A tlf. 21 46 72 44. (tirsdag - fredag kl. 9 - 10)

Kirkekontoret: Brorholtvej 25, 9430 Vadum tlf 98 27 10 68 eller præsteseekretær Inger Gade inga@km.dk

STRIKKEHOLDET

Hver tirsdag kl. 13.30 – 15.30 på Solvang kan du være med til at strikke trøjer til børn i Rumænien.
Yderligere oplysninger hos Inger Marie Jensen tlf 98 27 27 51

SOGNEKAFFE

Fredag i de lige uger kl. 10 – 11. Ud over kaffe og te synger vi fra Højskolesangbogen.
Hver gang er der også en fortælling eller oplæsning.

MOTIONISTERNE LIVSGLÆDEN

Mandag kl. 10 – 11.30.
Nærmere oplysninger hos Emmy Jensen tlf 98 27 17 82

SORGGRUPPE

Er du interesseret i at tale med andre om sorgen kan du henvende dig til Jens Chr. tlf 98 27 10 68 – jcme@km.dk

VADUMKORET

Øver hver torsdag i Sognegården skiftevis kl 17.00 - 18.30
Henvendelse til korleder Hanne Møller tlf 22 30 66 04 – hanne@minimusik.dk

KIRKEBILEN

Til alle gudstjenester og tilbud i kirken kan kirkebilen benyttes.
Ring til Dan Taxi tlf 98 10 10 10 en time før og bestil turen til kirken.
Sig det er Kirkebilen, I bestiller og fortæl at I skal hentes igen. Sig hvornår du skal hentes igen! - En gudstjeneste varer en time.
Er du i tvivl om hvornår arrangementet er færdigt, er du velkommen til at ringe til sognepræsten tlf 98 27 10 68.

Mette på 8 år siger:
"Jesus blev født i en stald, fordi der var for mange mennesker henne på hotellet."

" Mathilde på 8 b skriver, hvad en generation er.: " Min fars bagfædre er en generation,"

Sofie på 8 år siger:
" Jesus gik i slatten tøj, der var huller i. Jeg ved godt hvilken forretning, man kan købe det i inde i byen."

Mike på 9 år siger:
" Jesus kan flyve og trylle, fordi han har magiske kræfter."

Martin er 10 år og har en forklaring på, hvad livskvalitet er.: " Livskvalitet er, hvis man har spillet fodbold hele sit liv og aldrig er kommet til skade.

ADRESSEFORTEGNELSE

Menighedsrådets formand

Kirsten Christensen,
Grønslet 219827 1976
Mailadr. kirogper@mail.tele.dk

Sognepræst Jens Chr. Meldgaard

Vadum præstegård
Brorholtvej 259827 1068
Mailadr. jcme@km.dk

Sognegården,

Ellehammersvej 619827 1333
Udlån: Hans Borggreen9827 1699
Mobilnr.2960 5017

Graver og kirketjener:

Ole Sørensen.2146 7244
Træffes tirsdag-fredag kl. 9.00-10.00

Kasserer

Karen Lunde9827 1837

Kirkeværg

Jørgen Andersen9827 1748

Kirkesanger

Helle Øbro5120 6420

Organist

Bo Møller9827 2144

Kirkebladsudvalg

Gitte Bech og Jens Chr. Meldgaard ansvarshavende red.
Stof til næste kirkeblad skal afleveres senest 1. november 2017